

Vieren, daar denkt Areen van der Plas als uitvaartverzorgster goed over na in relatie met het vak wat zij, samen met een bevoegen en betrokken team van 10 medewerkers, met compassie uitoefenen. Want vieren klinkt tegenstrijdig en misschien zelfs wel ongepast in de uitvaartzorg. Als je baan verweven is met afscheid nemen krijgt het woord vieren een andere betekenis. **Herdenken, dankbaarheid en vertrouwen** zijn kernwoorden waar het hier om gaat. Dankbaar zijn en stilstaan bij het feit dat Barbara Uitvaartverzorging al zo lang mensen mocht en mag begeleiden bij het onoverkomelijke afscheid. Dankbaar voor het vertrouwen. Zo wil het team van Barbara Uitvaartverzorging dit bijzondere lustrum respectvol vieren.

Barbara Uitvaartverzorging viert 110-jarig bestaan!

Historie

De 110-jarige is springlevend! In 1912 is er een vereniging opgericht door een groep mensen uit Noordwijk-Binnen. Het was een eretaak als je een overleden buur naar het graf mocht dragen.

Zij kozen de naam Barbara: een beschermheilige in de Rooms Katholieke kerk.

De leden betaalden een aantal centen voor het lidmaatschap. Deze vorm van burenhulp werd in de jaren '90 losgelaten. Het gespaarde geld werd terugbetaald aan de leden en er werd een stichting zonder winstoogmerk opgericht voor alle gezindten. Samen een uitvaart organiseren, al dan niet geloof omarmend. Hierin heeft het bestuur destijds een grote rol gespeeld.

In de afgelopen 20 jaar heeft er een enorme verschuiving plaatsgevonden in de begeleiding en uitvoering van begravingen en crematies. Er is toen een professionaliseringslag gemaakt.

Barbara Uitvaartverzorging is niet alleen in Noordwijk actief maar in de hele regio.

Een jas die past!

Waarom zij koos voor dit vak:

Areen van der Plas vertelt de rode draad in haar leven. Vanaf haar vroege jeugd is ze regelmatig van dichtbij geconfronteerd met de dood. Onbewust en later bewust heeft dat de basis gelegd. Ze wist door gevoel en ervaring wat mensen nodig hadden.

Areen: "Uiteindelijk kreeg de uitvaartzorg steeds meer mijn hart en besloot ik er mijn beroep van te maken." Na een stage bij een collega uitvaartondernemer en het

advies van een vriendin koos ze ervoor de opleiding tot uitvaartverzorgster te volgen. Een totaal andere richting dan haar voormalige ambitie en opleiding als management-assistente deed vermoeden. Het zaadje was geplant.

En toen ging het snel

Areen: "Tijdens mijn opleiding kreeg ik een baan aangeboden door het stagebedrijf en niet veel later werd ik gevraagd door het bestuur van Barbara Uitvaartverzorging."

Haar eerste uitvaart zal ze nooit meer vergeten. Gedreven op gevoel en empathie organiseerden zij de uitvaart van een vriend. Het benodigde materieel leende ze van diezelfde collega uitvaartondernemer. De kerk in Katwijk zat stampvol en alles verliep naar wens. Het werd een indrukwekkend afscheid. Aanwezigen drukten Areen op het hart dat ze de examencommissie wel kon vertellen dat ze bij deze met vlag en wimpel geslaagd was. Niet veel later behaalde ze haar diploma. Zo begon Areen 10 jaar geleden bij Barbara Uitvaartverzorging. Samen met Annemarie Hazenoot vormden zij het team uitvaartbegeleiding. Na pensionering van Annemarie kwam Michel van der Bent het team versterken. Het markante witte Afscheidshuis Barbara aan de Goeweg in Noordwijk was net in gebruik genomen. Dit Afscheidshuis is een unieke opbaargelegenheid waar nabestaanden in een huiselijke omgeving, in alle rust afscheid kunnen nemen. De woning is sfeervol ingericht. Vanuit deze locatie wordt 24/7 alles in werking gezet rondom het regelen van uitvaarten. Met hart en ziel gaan Areen en Michel op weg met nabestaanden. We nemen hen veel zorg uit handen en staan hen bij met een goed advies zodat nabestaanden bewuste keuzes kunnen maken.

Informer en communiceren

Areen: "Voor dit vak heb je brede kennis nodig: Mensen- en materialenkennis, de Nederlandse taal en Wet- en Regelgeving. Echt onmisbaar is empathie." Ze heeft in de loop der tijd ervaren dat wat zij vanzelfsprekend vindt en van nature meebrengt, dit voor nabestaanden als bijzonder en prettig wordt ervaren. Ervaring speelt hierin een belangrijke rol. Dementievriendelijk begeleiden is eveneens een bijzonder onderdeel van afscheid nemen. Hierin wordt maatwerk geboden. Het betrekken van de partner bij dit afscheid is essentieel. Daarbij wordt gezocht naar een respectvolle manier voor ieder mens. Mogelijkheden zijn er genoeg, ruim denken en goed overleggen met de familie en zorg is ontzettend belangrijk.

Ben je door je levenservaring een betere uitvaartondernemer?

Areen: "Nee" ik zal dat niet zó zeggen. Ik ben niet beter of persé goed omdat ik veel heb meegemaakt op gebied van overlijden in mijn persoonlijke leven, maar daardoor weet ik wel wat belangrijk is en daar richt ik me op. Het is mijn vak om mensen met emoties rondom overlijden van een geliefde uitgebreide, relevante informatie te geven en goed te kijken en te luisteren."

Het gaat erom dat je oog, oor, gevoel en hart hebt in verbale en non-verbale communicatie. Dat dit ontzettend belangrijk is, merkt Areen aan de hartverwarmende reacties van families. Mogelijkheden in praktische uitvoering vraagt om flexibiliteit en meedenken. Nabestaanden hebben logischerwijs wensen vanuit emotie. Barbara Uitvaartverzorging doet er alles aan hierin zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Viering: 110 jaar Barbara Uitvaartverzorging en 10 jaar ondernemer

Het is een feit en dat mag niet onopgemerkt voorbijgaan. Het is, zoals Areen zegt, echt ondoenlijk om alle betrokken mensen uit te nodigen. Niet-temin draagt zij iedereen een warm hart toe.

Afgelopen maart bestond het Afscheidshuis Barbara 10 jaar. De actie "kopje koffie graag gedaan" is heel enthousiast ontvangen. De vele reacties en foto's die nog worden gestuurd tonen wel aan hoe dankbaar en goed dit is besteed.

Met het oog op het 22ste lustrum wil Barbara Uitvaartverzorging iets teruggeven aan de gemeenschap. Een nieuw concept zijn de Troostwandelingen. Daarnaast richten wij ons op de jongeren. We willen juist deze doelgroep betrekken om vertrouwen in hen aan te tonen. Daarom laten wij hen door ons verrassen!

Areen: "Geniet van de kleine dingen. Koester dit zolang het kan. Op een dag zul je terugkijken en je realiseren dat dit groots was. Laten we daarom vieren!"



071-36 46 006 • www.barbara-uitvaartverzorging.nl

AREEN:
"NA TIEN JAAR ERVARING
KAN IK VOL OVERTUIGING
ZEGGEN DAT HET BEROEP VAN
UITVAARTVERZORGER MIJ
PAST EN IK PAS BIJ DE
UITVAARTZORG."



VAN LINKS NAAR RECHTS: LOES, HELEEN, AREEN, RIA, YVONNE, MICHEL, LONNEKE, JACQUELINE EN JOKE